

De Tre Små Grisarna



DE TRE SMÅ GRISARNA



BILD 1

Det var en gång tre små grisar som bodde med sin mamma.

När de var tillräckligt stora för att klara sig själva så gick de ut i världen för att finna sin lycka.

TEXT TILL BILD 1



BILD 2

De tre små grisarna träffade en man som kom åkande med en kärra full med halm längs vägen.

”Snälla, kan jag få lite halm så att jag kan bygga mig ett hus?” sa den första lilla grisen.

”Det kan du väl få.” sa mannen och gav några balar med halm till den lilla grisen.

TEXT TILL BILD 2



BILD 3

Den första lilla grisen började bygga sitt hus av halm.

Han byggde precis där mannen hade lämnat halmbalarna.

TEXT TILL BILD 3



BILD 4

De två andra små grisarna gick vidare längs vägen. Efter en stund träffade de en man som kom åkande med en kärra full med kvistar.

”Snälla, kan jag få några kvistar så att jag kan bygga mig ett hus?” sa den andra lilla grisen.

”Visst kan du få det.” sa mannen och gav en hög med kvistar till den lilla grisen.

TEXT TILL BILD 4



BILD 5

Den andra lilla grisen letade upp en bra plats i närheten.

Han började sedan bygga sitt hus av kvistar.

TEXT TILL BILD 5



BILD 6

Den tredje lilla grisen oroade sig för sina bröder.

Han var rädd att deras hus inte skulle bli tillräckligt stadiga.

TEXT TILL BILD 6



BILD 7

Jag ska bygga mig ett ordentligt och starkt hus.

Ett hus som kommer att hålla länge, tänkte den tredje lilla grisen.

TEXT TILL BILD 7



BILD 8

Den tredje lilla grisen fortsatte längs vägen. Efter en stund kom en man åkande med en kärra full med tegelstenar.

”Snälla, kan jag få några tegelstenar så att jag kan bygga mig ett hus?” sa den tredje lilla grisen.

”Så gärna, så gärna” sa mannen.

TEXT TILL BILD 8



BILD 9

Den tredje lilla grisen letade länge och noga efter en bra plats till sitt hus. Till slut hittade han ett perfekt ställe under ett träd.

Där började han bygga sitt hus av tegelstenar.

TEXT TILL BILD 9



BILD 10

Nu började det bli mörkt och natten var på väg. Den första lilla grisen hade byggt färdigt sitt hus av halm. Den andra lilla grisen hade byggt färdigt sitt hus av kvistar.

Den tredje lilla grisen hade bara hunnit börja bygga sitt hus av tegelstenar.

TEXT TILL BILD 10



BILD 11

Den tredje lilla grisen fortsatte att bygga i flera dagar medan de andra grisarna lekte och dansade.

De andra grisarna skrattade åt honom när han jobbade så hårt med sitt hus.

TEXT TILL BILD 11



BILD 12

Till slut blev också den tredje lilla grisen
färdig med sitt hus.

Han var mycket nöjd med sitt arbete.

TEXT TILL BILD 12



BILD 13

Efter några veckor kom en stor stygg varg gående längs vägen.

Han hade inte ätit på flera dagar och var väldigt hungrig.

TEXT TILL BILD 13



BILD 14

Först kom den stora stygga vargen till den första lilla grisens hus av halm.

”Lilla gris, lilla gris, släpp in mig i ditt hus!” sa vargen.

”Nej, nej, nej, jag släpper aldrig in dig.” sa den lilla grisen.

TEXT TILL BILD 14



BILD 15

”Då ska jag pusta och frusta och blåsa sönder ditt hus.” sa vargen.

Vargen blåste sönder huset på första försöket. Den lilla grisen sprang så fort han kunde till den andra lilla grisens hus av kvistar.

TEXT TILL BILD 15



BILD 16

Den stora stygga vargen sprang efter till huset av kvistar.

”Små grisar, små grisar, släpp in mig i ert hus!” sa vargen.

”Nej, nej, nej, vi släpper aldrig in dig.” sa de små grisarna.

TEXT TILL BILD 16



BILD 17

”Då ska jag pusta och frusta och blåsa sönder ert hus.” sa vargen.

Vargen blåste och frustade och pustade.

Precis när han skulle ge upp så gick huset av kvistar till slut sönder.

De små grisarna sprang så fort de kunde till den tredje lilla grisens hus av tegelstenar.

TEXT TILL BILD 17



BILD 18

Den stora stygga vargen hämtade andan en stund och sprang sedan efter till huset av tegelsten.

”Små grisar, små grisar, släpp in mig i ert hus!” sa vargen.

”Nej, nej, nej, vi släpper aldrig in dig.” sa de små grisarna.

TEXT TILL BILD 18



BILD 19

”Då ska jag pusta och frusta och blåsa sönder ert hus.” sa vargen.

Vargen blåste och frustade och pustade.
Ingenting hände med huset.

Han blåste och frustade och pustade igen och igen, men huset stod stadigt kvar.

TEXT TILL BILD 19



BILD 20

Vargen hämtade andan igen och fick sedan en ny idé.

Han skulle klättra upp på taket och hoppa ner i skorstenen för att ta sig in i huset.

TEXT TILL BILD 20



BILD 21

Grisarna anade att vargen hade en ny plan.

Medan vargen klättrade på huset ställde de en gryta med vatten under skorstenen.

De tände en eld under grytan och vattnet började koka.

TEXT TILL BILD 21



BILD 22

Vargen klättrade och klättrade.

Till slut kom han genom skorstenen och landade rakt ner i det kokande vattnet.

Vargen brände sig på det kokande vattnet.

TEXT TILL BILD 22



BILD 23

Den stora stygga vargen flög upp genom skorstenen.

Han ylade så högt att det hördes på långt håll.

TEXT TILL BILD 23



BILD 24

Vargen sprang så fort han kunde bort från huset.

De tre små grisarna levde lyckliga i alla sina dagar tillsammans i huset av tegelsten.

Vargen såg de aldrig igen.

TEXT TILL BILD 24