



RÖDLUVAN



BILD 1

Det var en gång en liten flicka som bodde i en stuga vid en skog med sin mamma. Hon hade fått en röd kappa med luva av sin mormor och eftersom hon alltid hade den på sig kallades hon för rödluvan. En dag bad rödluvans mamma henne att gå till sin mormor som var sjuk för att lämna en korg med saft och bullar. "Var rädd om dig och gå raka vägen till mormor." sa hennes mamma när hon gick.

TEXT TILL BILD 1



BILD 2

Rödluvan gick på en stig rakt genom skogen för att komma till sin mormor som bodde på andra sidan skogen. Rödluvan njöt av det vackra vädret och gick sakta på stigen. Hon märkte inte att någon lurade bakom henne.

TEXT TILL BILD 2



BILD 3

Plötsligt stod en varg på stigen framför rödluvan. "Vad gör du alldeles ensam här ute i skogen?" frågade vargen. "Jag är på väg till min mormor som bor på andra sidan skogen." "Hon är sjuk så jag ska lämna den här korgen med saft och bullar till henne." svarade flickan. "Det var snällt av dig. Ska du inte också plocka en bukett blommor till henne?" frågade vargen.

TEXT TILL BILD 3



BILD 4

Rödluvan stannade längs med stigen och plockade en vacker bukett med blommor till sin mormor. Under tiden sprang vargen så fort han kunde till mormors stuga för att hinna dit före rödluvan.

TEXT TILL BILD 4



BILD 5

När vargen kom fram till stugan knackade han på dörren. "Vem är det?" sa mormor. "Det är bara jag, rödluvan, som kommer med en korg med saft och bullar." sa vargen. "Välkommen lilla rödluvan, kom in bara, dörren är öppen." sa mormor.

TEXT TILL BILD 5



BILD 6

Då sprang vargen in genom dörren raka vägen fram till mormors säng. Han åt upp henne i ett nafs, tog på sig mormors nattmössa och la sig sedan i sängen för att vänta på rödluvan.

TEXT TILL BILD 6



BILD 7

Efter en stund kom rödluvan fram till mormors stuga och knackade på dörren. "Välkommen lilla rödluvan, kom in bara, dörren är öppen." sa vargen. Rödluvan tyckte att mormors röst lät konstig. "Vad konstig röst du har." sa rödluvan. "Det är bara för att jag är förkyld och har så ont i halsen." sa vargen.

TEXT TILL BILD 7



BILD 8

När rödluvan kom in till sin mormor tyckte hon att hon såg så konstig ut. "Mormor, vad stora öron du har." sa rödluvan. "Det är för att jag ska kunna höra dig bättre." sa vargen. "Vilka stora ögon du har." sa rödluvan. "Det är för att jag ska kunna se dig bättre." sa vargen.

TEXT TILL BILD 8



BILD 9

"Vilken stora tänder du har." sa rödluvan. "Det är för att kunna äta dig bättre." sa vargen. Sedan kastade sig vargen genast över rödluvan och slukade henne i ett nafs. Sedan somnade han, mätt och belåten.

TEXT TILL BILD 9



BILD 10

Då kom en jägare gående förbi mormors hus. Vargen snarkade så högt så att hela stugan skakade. Jägaren tyckte det var konstigt att mormor snarkade så högt så hon gick in i stugan för att titta till henne.

TEXT TILL BILD 10



BILD 11

När jägaren kom fram till mormors säng så såg hon att det var en varg som låg där och snarkade och inte mormor. Hon såg att vargens mage var ovanligt stor och förstod att vargen måste ha ätit upp mormor.

TEXT TILL BILD 11



BILD 12

Jägaren tog fram sin kniv och skar upp vargens mage. Ut hoppade först rödluvan och sedan mormor. Jägaren fyllde vargens mage med sten och sedan sprang vargen iväg och kom aldrig tillbaka. Mormor och rödluvan kramades länge och sedan bjöd de jägaren på saft och bullar från korgen.

TEXT TILL BILD 12